

Des winters als het regent



1. Des win-ters als het re -- gent dan zijn de paad-jes diep, ja diep dan



komt dat lo- ze vis- ser- tje vis- sen al in dat riet, ja riet. Met zij-ne



rijf- stok met zij-ne strijk-stok met zij-ne lap-zak met zij-ne knap- zak, met zij- ne



le-e-ren van dirre dom de- re met zij-ne le- ren laars- jes aan! Met zij-ne



le—re van dirre dom- de re met zij-ne le- re laars- jes aan!

2. Dat loze molenarinetje,
ging in haar deurtje staan, ja staan,
omdat dat aardig vissertje
voorbij haar heen zou gaan, ja gaan.

3. Wat heb ik U misdreven,
wat heb ik U misdaan, ja daan ?
en dat ik niet met vrede,
voorbij uw deur mag gaan, ja gaan ?

4. Gij hebt mij niets misdreven,
gij hebt mij niets misdaan, ja daan.
Maar gij moet mij driemaal zoenen
eer gij van hier moogt gaan, ja gaan.